

baarakte

wij-groeten-allen

wij-zien-zee-hoog

wij-zien-woelen-baar

wij-zien-kanaal

wij-zien-aarde

wij-danken-vader

wij-danken-moeder

wij-zijn-lichaam-en-geest-en-ziel

wij-zijn

wij-horen-en-zien-en-voelen

getuigen

getuigen

getuigen



Fides et Pacem Cor

zo snel mogelijk nadat het kind geboren is de baarakte als volgt opmaken:

een voet van het kind in rode inkt plaatsen en daarmee een afdruk maken onder "wij-zijn" (bewijs van mens zijn) en de moeder/vader zet op de vlag een handtekening met goude inkt (bewijs van koningschap en postmaster generalschap)

de geborene zet zelf op de voetafdruk een handtekening met goude inkt (bewijs van koningschap en eigenaarschap) bij volwassen worden (18jr? - keuze aan de ouders)

drie getuigen zetten een vingerafdruk met rode inkt (bewijs van mens zijn) onder "getuigen" met op de vingerafdruk een handtekening met goude inkt (bewijs van koningschap en eigenaarschap)

dit kunnen bijvoorbeeld de ouders en de vroedvrouw/dokter zijn

de moeder/vader zet op de achterkant een diagonale lijn met blauwe inkt van linksboven naar rechtsonder en zet rechtsonder op de lijn een handtekening met goude inkt (bewijs van koningschap en geen aanvullende voorwaarden)

wat is de vrije vertaling van de baarakte:

gegroet allen

ik kom van de hoge zee, over de woelige baren, via het geboortekanaal en zette voet aan wal

ik dank de vader van al dat is en moeder aarde

ik ben een mens bestaande uit een lichaam een geest en een ziel

met vriendelijke groet

wij getuigen hierbij dat wij het voorgaande hebben gehoord en gelezen

getuige 1, getuige 2 en getuige 3